

Pagten – Herren er vores banner

”Herren er vores banner”, er det tredje pagtsnavn og vi finder det i 2. Mosebog 17:

Moses byggede et alter og kaldte det: »Herren er mit banner.«

Moses byggede dette alter efter sejren over amalekitterne, hvor Gud siger, at Han vil slette dem fra himlen.

Senere beordrer Gud Saul at slå amalekitterne ihjel, fordi de i ørkenen havde spærret vejen for israelitterne, dengang de drog op fra Egypten. Gud lavede en pagt: Han ville være Israelitternes banner - og Han er vores banner i dag, ved at Jesus Kristus er Herren vores banner i dag og Han sørger for, at vi sejrer over amalekitterne.

Amalekitterne er et symbol på de myndigheder og magter, som Paulus skriver om: vi kæmper mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

Sejren er blevet os givet, men har vi taget imod den sejr?

For at forstå, hvordan vi har fået sejren, skal vi læse Kol. 2,14-15:

Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset; han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.

Kristus skaffede os sejren ved at afvæbne magter og myndigheder - men hvordan bliver sejren vores? Mange af os vil, når vi står over for en udfordring, begynde at kæmpe. Men kampen er jo allerede vundet af Jesus, så vi behøver ikke at tage kampen op. De magter og myndigheder, som vi kæmper imod, er blevet besejret, men de er ikke blevet besejret af os, de er blevet besejret af Kristus! Gud har løftet Kristus højt op og givet Ham navnet over alle navne. For at et hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden (Fil. 2,9-10). Den, som alle skal bøje sig for, er Kristus! - det er så vigtigt, at vi forstår, at vi ikke kan bekæmpe magter og myndigheder, men at

navnet Jesus Kristus har den alt afgørende kraft og magt. Sejren kommer ved Jesu Kristi navn, banneret er altså Jesu Kristi navn - men hvordan bliver sejren så vores? Hvad skal vi gøre?

For at forstå det, må vi kigge på, hvad en bannerfører er:

En bannerfører er ham, der går med det banner, som gør, at soldaterne kan orientere sig, banneret spiller derfor en alt afgørende rolle i enhver kamp. Falder bannerføreren, kan soldaterne ikke orientere sig og formationerne går i opløsning og kampen bliver tabt. Jesus Kristus er den, som har sejret, Han er vores banner! Men for, at sejren bliver vores, skal banneret løftets op og det er Helligåndens opgave.

Lad os vende tilbage til skriften:

Og når de fører jer for retten, skal I ikke på forhånd bekymre jer om, hvad I skal sige; men det, som bliver givet jer i samme stund, det skal I sige; for det er ikke jer, der taler, men Helligånden. (Mark. 13,11)

Hvis vi bliver anklaget, skal vi ikke bekymre os – fordi Helligånden vil tale igennem os. Her ser vi, hvordan den sejr, som Jesus har vundet, bliver vores - ved Helligånden. Det er altså ikke os, der skal kæmpe, det er Helligånden, som stadfæster Jesu sejr. Da Johannes og Peter bliver anklaget efter at have helbredt en syg mand, står der skrevet, at Peter - fyldt af Helligånden - svarer dem. Den kraft, som er i Jesu Kristi navn, bliver forløst ved Helligånden.

Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.« (John. 20,22-23).

Det er først efter, at de har modtaget Helligånden, at magten bliver forløst.

Det er ved Helligånden, at kraften i Jesu navn bliver forløst!

Det er ved Helligånden, at sejren bliver vores!

Det er ved Helligånden, at vi tjener Gud!

Det hele bliver forløst ved Helligånden - og ikke ved vores anstrengelser.

Amalekitterne kom og gik til angreb på israelitterne i Refidim. Da sagde Moses til Josva: »Udvælg nogle mænd, og ryk ud og kæmp mod amalekitterne! I morgen vil jeg stå på toppen af højen med Guds stav i min hånd.« Josva gjorde, som Moses havde sagt, og rykkede ud til kamp mod amalekitterne. Moses, Aron og Hur var gået op på toppen af højen. Når nu Moses løftede hånden, fik israelitterne overtaget; men når han lod hånden synke, fik amalekitterne overtaget. Da Moses blev træt i armene, tog de en sten og anbragte den under ham. Han satte sig på den, og Aron og Hur støttede hans hænder fra hver sin side, så hans arme blev holdt oppe, til solen gik ned. Sådan besejrede Josva med sværd amalekitterne og deres hær. (2. Mos. 17,8-13)

Når vi ved:

at sejren er blevet givet ved Kristus

at den ligger i Hans navn

at navnet er vores banner

og vi ved, at den som kan løfte banneret er Helligånden, så er Moses her et symbol på Helligånden, som "hver gang han løfter armen" løfter banneret (Jesu Kristi navn) – hvilket bringer israelitterne sejr. Vi kan også se: at sænker han hænderne (banneret), så taber israelitterne. Josva (mennesket) besejrede amalekitterne (magter og myndigheder i himmelrummet) ved Helligånden - på grund af Jesu Kristi navn, som Gud har ophøjet over alle navne.

Enhver kamp, enhver udfordring, du står overfor, kan kun blive vundet ved, at Helligånden løfter banneret. Sejren er vundet ved Kristus - alle skal bøje sig for Hans navn i himlen og på jorden, men der er kun én som kan bringe den sejr til dig: Helligånden. Vi kan gå fra herlighed til herlighed, fordi Jesus har banet vejen; men kun ved Helligånden. Du kan ikke være sejrende uden Helligånden. Kirken kan ikke være sejrende uden Helligånden.

Du kan sejre i alt, hvis du lader Helligånden løfte banneret, Jesu Kristi navn. Hvis du selv prøver at løfte banneret, Jesu Kristi navn, vil du ikke opnå den sejr, som Jesus har vundet til dig. Helligånden derimod vil - på grund af det værk Jesus gjorde - bringe dig sejr.

Jesu Kristi navn er vores banner og Helligånden er vores bannerfører, men falder bannerføreren (tror vi, at vi skal gøre noget), er der ingen sejr. Vi kan ikke tage den sejr, som Jesus vandt, den bliver os givet - ved Helligånden. Vi er de soldater, der orienterer os efter bannerføreren – fordi vi ved, at Herren er vores banner og Han vil bringe os sejr.

Gud er den, der bringer os sejr!!!

Jeg beder om, Herre, at vi må stole på Dig. At vi må blive fyldt op med Din Hellige Ånd og lade Dig bringe sejren til os. Tak, at Du har givet os sejren. Jeg beder om, at vi må være ydmyge i hjertet og vide, at vi ikke kan, men at Du kan. Tak, at Du er den, der kæmper for os, at Du er vores banner. Jeg beder om, at vi sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden, længden, højden og dybden er og til at kende Jesu Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så vi fyldes til hele Guds fyldes nås. Amen.